

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Rolf Åkerstedt.

SYFTE

Att använda som underlag för insiktsutbildning för att påvisa vikten av bra brandskydd som ex, bostadssprinkler och brandvarnare, samt som erfarenhet för spridningsyttranden.

HÄNDELSEN

Larm inkom om rökluft i trapphus klockan 05:41. Vid framkomst brandförsvaret konstateras det att det är en fullt utvecklad brand i en lägenhet belägen högst upp i ett trevåningshus. När rökdykarna öppnar dörren går fönsterrutan i köket sönder och kraftiga lågor går ut genom fönstret och letar sig mot vinden. Chauffören på första bilen sätter in en stråle mot lågorna från fönstret och hindrar på så sätt vidare spridning till vinden. Samtidigt får styrkeledaren besked om att det finns en människa som står i fönstret och ropar på hjälp på baksidan av huset i den aktuella lägenheten. Personal som finns i närheten får order om livräddning via utskjutarstege på baksidan. Stegen reses mot fönstret och två brandmän klättrar upp och drar ut mannen genom rutan och över till en närliggande balkong. Här på balkongen ansluter en ambulanssjukvårdare över stegen. Ambulanssjukvårdaren ger mannen syrgas. Mannen transporteras senare genom lägenheten och ned genom trapphuset, lastas in i en ambulans för transport till sjukhus. Förstärkande enheter får i uppgift att kontrollera vinden samt angränsande lägenheter för att säkerställa att ingen brandspridning förelåg.

UNDERSÖKNING

Lägenheten som undersöktes var en trerummare på ca 75 m². Köket låg i riktning mot portsidan. Rummet där mannen fanns var beläget mot baksidan av huset. Dörren som forcerades av brandpersonalen var en säkerhetsdörr. Innanför denna fanns det en gallergrind som var olåst. De största brandskadorna fanns att finna i köket. Direkt till vänster in i köket var spisen belägen. Här fanns värmeskador både i tak och på väggarna som skvallrade om att branden varit som mest intensiv i detta område. Väggarna i området var vita vilket talar för en stark strålningsvärme. Det vita avtog ju längre ifrån det troliga startområdet man kom. Resten av köket var brandskadat och kraftiga kolningsskador på trädetaljer var rikligt förekommande.

Alldeles under köksfönstret stod en fågelbur med en död fågel på botten av buren. Spisens stora platta (vänster längst fram) stod i påslaget läge. På plattan fanns en nedsmält kastrull av aluminium. Resten av lägenheten visade brandskador i närhet av köket som sedan avtog in mot de andra rummen. Rummet där mannen hittades var i stort sett intakt så när som på sotskador. Enligt uppgift från mannen så hade han satt på en kastrull med okänt innehåll på morgonkvisten. Efter en liten stund hade han fått känning av sin epilepsi och svimmat av i köket. När han vaknade brann det i köket och han hade smärtor från värmen på ryggen. Han hade legat med magen mot golvet. Mannen hade krupit iväg mot sovrummet som låg i längdriktningen från köket med en hall emellan. Här hade han till slut lyckats komma på fötter och tillkallat hjälp genom fönstret som han öppnade.

SLUTSATS

Branden har startat på spisen i kastrullen och sedan spridit sig vidare i skåp och övrig inredning i köket. Mannen har haft en sagolik tur att han vaknade innan branden tagit hans liv. Turen fortsatte då han lyckades kravla sig iväg in i sovrummet och där öppnade fönstret. Ungefär samtidigt bröt brandmännen dörren och syret tillsattes från två håll. Dels från fönstret som mannen öppnade samt från dörren.

Lågorna som slog upp krossade köksfönstret och lågorna drogs ut genom detsamma. Det innebar att värmen minskade betydligt där mannen befann sig.

ERFARENHETER

För de som skriver yttranden om brands spridning kan detta exempel vara bra att ha till hands vid bedömning av släckta "torrkokningar". Mannens sjukdom hade ej trots att den var känd renderat i något skydd mot brand. Här kunde exempelvis boendesprinkler, timer på spis, brandvarnare vara bra hjälpmedel för att förhindra det inträffade. Enligt rapporter har en liknande händelse hänt i mannens lägenhet sex månader tidigare då med en lyckligare utgång i form av att han lyckades släcka själv.