

Levande ljus antände köksbord i radhus på X-gatan den xx-xx-xx kl.14.04. När räddningsstyrkan anlände, klockan 14.13, brann det i ett köksbord, där även adventsljusstake, duk och golvmatta antänds. Brandröken hade spridit sig till hela huset, vilket noterades av brandvarnaren. Branden hade upptäckts av en pojke som passerade huset, han kontaktade en annan granne vilken larmade räddningstjänsten. Strax efter klockan 15.00, samma eftermiddag, anlände jag till fastigheten och träffade då ljuständaren, den åttaårige sonen i familjen. Han gick hemifrån strax före 08.00 på morgonen, då han skulle börja skolan. Under morgontimmarna hade han tänt ett levande ljus som stod i hans egen tillverkade träljusstake. Han kom ihåg att han blåste på ljuslågan innan han gick, men tydligen var blåsningsen inte tillräcklig. Efter sex timmars brinntid hade således en brand utvecklats i träljusstaken samt spridit sig till den intillstående adventsljusstaken, varefter duk och bord antändes. Tack vare den uppmärksamme grannpojken blev skadorna "överkomliga". Visserligen spred sig brandröken i hela radhuset, men det var enligt min uppfattning rök av lindrig karaktär. Den här familjens jul blev således inte förstörd. Förutom en lätt röklukt var det endast ett litet brännmärket på köksmattan som skvallrade om brandtillbudet.

När mamman i familjen brådstörtat anlände från sin arbetsplats kunde hon andas ut, jag bad henne inte skälla på sin lille son som var mycket ångerfull. - Ja hädanefter tänder ni inte några levande ljus när inte jag är hemma, deklarerade hon för sina tre barn. Rädslan i barnens ögon underströk att mammans budskap hade fastnat, julen var ju trots allt räddad. Dessvärre kan jag konstatera att detta var den tionde ljusbranden hittills under december månad, och fortfarande är i stort sett den "värsta" halvan kvar. Låt oss hoppas att vi slipper tangeras vår dystra statistik av 23 bränder per december månad, detta under de sista tolv åren.