

Denna rapport bygger på information från räddningspersonalen samt intervju med mamman i huset.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Bastun i villan användes ej som bastu utan som förråd till diverse saker som madrasser, väskor toapapper mm.

Ca. 6:45 gick mamman i huset in i bastun för att hämta en toalettrulle som lagrades i anslutning till själva bastuaggregatet. Hon märkte då inte av något onormalt.

När klockan blivit ca 7:15 märkte dottern som befann sig på bottenvåningen att det kom rök från tvättstugan. Hon uppmärksammade de övriga i huset om sin upptäckt och ropade att det måste vara ett glömt strykjärn som blivit överhettat. Pappan i huset såg att det var vit rök som välldes ut och drog därför slutsatsen att det måste vara varmvattenberedaren som blivit överhettad. Ungefär samtidigt skyndade sig mamman till telefonen för att ringa 112.

När SOS svarade meddelade de att familjen skulle stänga så många dörrar de kunde och sedan bege sig ut, eftersom räddningstjänsten nu var på väg. Familjen gjorde som de blir tillsagda. När räddningstjänsten anlände berättade man att det måste vara varmvattenberedaren som blivit överhettad.

Rökdykare gick in för att lokalisera branden. Rökdykarna lokaliserad snabbt branden som fanns i bastun. De slog därefter ner branden. När man släckt ner såg rökdykarna att vredet på bastuaggregatet var tillslaget. Räddningstjänsten fortsatte arbetet med att bära ut de prylar som lagrats i bastun. Slutligen bröt man bort den brandskadade bastupanelen för att kontrollera att branden ej spritt sig in i väggen.

När familjen informerades om att branden var i bastun blev de mycket förvånade, eftersom de inte upplevde att det fanns några brandrisker i bastun.

Skadorna till följd av branden blev mycket begränsade på grund av ett tidigt ingripande från räddningstjänsten. Om branden utbrutit en kvart senare, skulle det ha dröjt betydligt längre tid innan branden upptäckts, eftersom de boende då gått till jobbet eller skolan.

DIREKTA ORSAKER TILL OLYCKAN

Mamman i huset hade kommit åt vredet på bastuaggregatet när hon hämtade toalettpapper tidigare på morgonen. Detta medförde att brännbartmaterial som låg emot bastuaggregatet antändes.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL OLYCKAN

Bastun användes som förråd, där man lagrade brännbart material i stora mängder samt att delar av delar av detta var i direkt kontakt med bastuaggregatet.

ÅTGÄRDER

Det är vanligt att bastuutrymmen som finns i enbostadshus har övergått till förvaringsutrymmen precis som i det här fallet. Åtgärder för att förhindra liknande olyckor kan vara att plocka bort säkringarna till bastuaggregatet, om bastuutrymmet endast används som förråd.

ÅTERFÖRING

Familjen är underrättad om åtgärdsförslaget. Utredningen kommer även att utgöra underlag vid räddningstjänstens information om brandrisker till allmänheten.