

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand men en person omkommen, måndag den xx-xx-xx, larm klockan 10.56.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ulf Erlandsson, Räddningsverket, tillsammans med räddningsledare NN. Besök på platsen, undersökning och samtal med grannar, brandpersonal och andra vittnen, onsdag yy-yy-yy klockan 08.00-11.30.

BYGGNADEN

Den brunna byggnaden är en trävilla med två våningar och källare, förmodligen byggd på 19xx-19yy-talet. Vägg- och bjälklagsisolering av sågspån. På bottenvåningen fanns två rum, kök samt hall och wc. Övervåningen var inredd med två sovrum, ett mindre vardagsrum samt badrum. Bifogade skisser av bottenvåningen och övre våningen gör ej anspråk på att vara exakta eller ens kompletta. De är upprättade efter branden när mellanväggar och bjälklag var delvis raserade.

HÄNDELSEN

Fastigheten var välskött och i gott skick. Den ägdes och beboddes av en ensamstående man i 60-årsåldern. Mannen hade tidigare arbetat som skyddsingenjör och var enligt uppgift pedantiskt noga med att alla regler och säkerhetsdetaljer skulle vara i perfekt skick. Detta gjorde att han hade skaffat sig ett spänt förhållande till myndigheter och många personer i sin omgivning. Den aktuella dagen hade han varit och hälsat på sin åldriga mor som bor på ett servicehus i X-stad. Enligt uppgift hade han då haft en hård ordväxling med personal på anläggningen. Cirka en halvtimme före brandutbrottet såg en granne hur mannen återvände till bostaden i sin bil. De hälsade då med handrörelser men talade inte med varandra. Cirka klockan 10.45 upptäckte en förbipasserande bilist att det brann rejält i hela villan. En personbil märke X (identifierat märke) av kombimodell stod parkerad nära fastighetens ena gavel. Lågor slog ut genom ett fönster och hotade bilen, men enligt vittnet verkade den ännu inte vara i brand. Räddningstjänsten i X-stad fick larmet klockan 10.56.

IAKTTAGELSER UNDER RÄDDNINGSSINSATSEN

När den första räddningsstyrkan anlände slog kraftiga lågor ut genom alla fönster i byggnaden. Ett brandbefäl uppger att han aldrig tidigare sett en så intensiv brand, lågorna från köksfönstret på gaveln var som från en blåslampa och började först någon meter utanför fönsteröppningen. Bilen som stod ca. 1 ½ meter därifrån var antänd och brann dels inne i lastutrymmet och dels på taket och på sidan mot byggnaden. Brandpersonalen uppger att de kände tydlig lukt av sprit i och omkring bilen. Motorhuven och bakluckan var öppna, locket till bensintanken var bortskruvat och i bilens baksäte stod en femliters plastdunk med rödsprit. Dunken var fylld till ca 80% och saknade lock. Branden i och utanpå bilen släcktes snabbt med vatten och ett par brandmän rullade fram bilen ca 15 meter så att den kom i säkerhet.

Branden i byggnaden bekämpades med flera utvändiga strålar genom olika fönster. Men branden var så intensiv att den genast blossade upp igen så fort vattenbegjutningen i något rum upphörde för bara någon minut. Båda entrédörrarna var låsta vid räddningstjänstens ankomst. Kolvlåset till altandörren på framsidan bröts upp liksom köksdörren från baksidan. I denna dörr satt nycklarna i på insidan. Däremot var källardörren på husets baksida olåst. Ett brandbefäl kunde utan andningsskydd ta sig in i källaren och genomsöka den. Men när han försökte ta sig upp i bottenvåningen via den interna källartrappan möttes han av hetta och rök och tvingades retirera. På grund av dålig vattentillgång på platsen måste allt släckvatten hämtas från X-stad med tankbilar som gick i skytteltrafik. Släckningen blev

därför långvarig och skadorna på huset mycket omfattande. När brandpersonalen så småningom kunde ta sig in i huset hittade de en 20 liters jeep-dunk som stod på golvet i köket på bottenvåningen. Den var delvis fylld med bensin och locket var öppet. På köksbordet återfanns resterna av en plastdunk som förmodligen också innehållit en brandfarlig vätska. På golvet i mannens sovrums på övervåningen återfanns ytterligare en jeep-dunk som troligen innehållit bensin. Locket var öppet och innehållet helt förångat. På golvet i dörröppningen mellan mannens sovrums och hallen på övervåningen påträffades vid 14-tiden resterna av en mycket svårt bränd manskropp. Kroppen frilades och läget dokumenterades tillsammans med polispersonal innan den flyttades. Identifiering är ännu ej avslutad men mycket talar för att det är den saknade fastighetsägaren.

UNDERSÖKNINGEN

Den genomförda undersökningen bekräftar ovanstående uppgifter. Såväl altandörren som köksdörren var låsta vid branden men har brutits upp av brandmännen. Källardörren däremot var av allt att döma olåst när brandpersonalen anlände. Plastdunken med rödsprit som hittades i bilens baksäte var vid undersökningstillfället oskadad men tömd. Plastdunken som stått på köksbordet var nästan helt nersmält men brandskuggor på bordet visar var den stått och hur innehållet i dunken har runnit ut över bordet. Innehållet är inte känt. Den 20 liters jeep-dunk av plåt som stått på golvet i köket var vid undersökningstillfället uttagen utanför huset. Ett skyddat utrymme på köksgolvet mellan bordet och fönstret visar var dunken stod under branden. En annan likadan jeep-dunk stod vid undersökningstillfället kvar på golvet vid sängens fotända i mannens sovrums på övervåningen. Villans källarplan är nästan helt oskadat av branden. Där finns bara någon enstaka genombränning som kommit uppifrån. De övriga två våningsplanen är däremot nästan helt angripna av brand med förkolningsskador ända ner till golvet. Yttertaget är helt genombrunnet och i husets nordvästra del har bjälklaget mellan bottenvåningen och den övre våningen har störtat ner. Trappan mellan våningsplanen är av trä och ganska smal. Den är öppen och löper från hallen i bottenvåningen direkt upp i det sovrums på övervåningen som mannen uppenbarligen använde som sitt sovrums. Trappan är mycket svårt bränd och kunde inte beträdas vid undersökningen.

Såvitt kan bedömas har samtliga innerdörrar i hela huset stått öppna under branden. Enda undantaget är dörren till ett skafferi bredvid köket på bottenvåningen. Skafferiet är det enda utrymme på båda våningsplanen som är någorlunda oskadat av värmen från branden. Vid studier av brännskadorna förefaller det som om branden varit mest intensiv i byggnadens västra del. Vittnesuppgifter talar däremot om att branden vid upptäckten var mest intensiv i östra delen av byggnaden. Förmodligen beror de kraftiga skadorna i västra delen på att vinden vid brandtillfället mestadels var östlig och därmed drev värmen åt väster. På väggen strax under köksfönstret på östra gaveln finns några mindre brännmärken som kan ha uppstått genom att någon skvätt brandfarlig vätska på väggen eller genom fönstret. Vittnen uppger att fönsterbågen till den mellersta rutan i köksfönstret hade fallit ut redan i ett tidigt skede av branden. Detta kan bero på att fönstret stod öppet redan vid brandutbrottet. Samtliga reglage till den elektriska spisen i köket stod efter branden i avstängt läge. Inget tyder på att branden startat av våda. I den elektriska gruppcentralen i källaren var samtliga säkringar hela vid undersökningstillfället. Däremot uppger räddningsledaren att han i ett tidigt skede var och skruvade ur de tre huvudsäkringar som fanns i ett utvändigt elskåp på husets västra gavel. Alla tre proppsäkringarna hade då redan utlöst. Prover för att undersöka förekomst av brandfarliga vätskor har inte tagits vare sig i byggnaden eller i bilen.

SLUTSATSER

Branden är med största sannolikhet anlagd av den omkomne mannen med avsikt att han ville beröva sig livet. För detta talar hans beteende

timmarna före branden samt det faktum att han placerat ut dunkar med brandfarlig vätska på olika ställen i huset och bilen. En annan liknande brand som inträffade i en grannfastighet cirka två månader tidigare kan ha inspirerat mannen till hans drastiska handling. Vid det tillfället omkom en annan man sedan han hållt bensin över sig och tänt på. Även vid den branden blev bostadshuset helt utbränt.