

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i pannrum i tillbyggnad till större mangårdsbyggnad hos lantbrukare NN. Branden inträffade torsdag xx-xx-xx, larm till räddningstjänsten klockan 13.20.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Ulf Erlandsson, vid besök på platsen fredag xx-xx-xx, ca.kl. 11.00 till 13.00.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Den svårt rök- och värmeskadade mangårdsbyggnaden är av trä i traditionell småländsk modell med två hela våningsplan. På baksidan finns en tillbyggnad om ca 4,0 x 4,5 meter som inrymmer ett pannrum respektive ett tvätt- och duschrum, se skiss bilaga I. Som framgår av bild I i fotobilagan är tillbyggnaden endast en våning hög.

Huset uppvärms med varmvattenradiatorer som försörjs från en panna i pannrummet som eldas med ved eller värms med elpatroner. Veden förvaras i en annan byggnad där man hämtar dagsbehovet med en kärra.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

På morgonen den aktuella dagen gjorde man som vanligt eld i vedpannan men lade sedan inte på mera ved utan lät det brinna ut. Vid 10-tiden kom skorstensfejarmästare GG och sotade pannan och rökkanalen. När han gett sig iväg observerade fastighetsägaren NN att skorstensfejaren lämnat en hög sot på en tidning på betonggolvet i pannrummet. Han gjorde inget åt saken men beslöt att vid senare tillfälle ta hand om sotet så att den inte skulle smutsa ner. Under förmiddagen var gårdens folk sysselsatta med att ta hand om en nyskjuten älg som styckades ute på logen. Vid 11-tiden var man inne i bostaden och drack kaffe men märkte då inget särskilt trots att dörren mellan köket och tillbygget med pannrummet stod öppet. Ungefär 11.45 gick man tillbaka ut i ladugården och fortsatte arbetet med älgkroppen. Strax efter klockan 13 skulle ägaren åter gå in i bostadshuset via framdörren. Huset var då helt rökfyllt. Han sprang runt huset och öppnade dörren till pannrummet. Han såg då att det brann kraftigt i pannrummet mellan pannan och vägen mot tvättrummet, se skiss. Räddningstjänsten larmades. Ett försök att bekämpa branden med en vattenslang misslyckades eftersom vattenförsörjningen bröts.

UNDERSÖKNING

Sot- och värmeskadorna visar klart att branden har börjat i pannrummet. De lägsta brandskadorna finns mellan pannan/murstocken och väggen mot tvättrummet. I bakre hörnet mot tvättrumsväggen har funnits en skohylla av trä och spånplattor. På hyllans övre plan stod några par stövlar, på golvet under hyllan stod några galoscher och andra gummiskor. Såväl hylla som skodon var nästan helt förintade, bild 6 och 13. På väggen ovanför skohyllan har husets elcentral varit placerad. Den är svårt skadad av yttre brandpåverkan men det finns inga tecken som tyder på att branden har startat i elcentralen. Mellan murstocken och skohyllan finns en golvbrunn med armatur av plast. Plasten är helt nersmält och i golvbrunnen fanns vid undersökningstillfället rester av sot. Invändiga vägg- och takytor i pannrummet har varit klädda med gipsplattor. Dessa har stått emot branden så väl man kan begära, men har skadats och lossnat från underlaget inom det område som är markerat på skissen, bilaga I. Dörren mellan pannrummet och tvättrummet har av allt att döma stått delvis öppen under branden. Dörrens övre halva är helt bortbränd medan den nedre delen av dörren återfanns liggande på golvet i tvättrummet.

SLUTSATSER

Alla tecken och vittnesuppgifter tyder samstämmigt på att branden har startat i tidningen med det uttagna sotet på golvet mellan murstocken/pannan och skohyllan. Skorna och stövlarna på hyllan har antänts och spridit branden vidare till andra lösa och fasta föremål i pannrummet.

ÅTGÄRDER

Kopia av denna rapport är skickad till fastighetsägaren, skorstenfejarmästaren, Länsförsäkring/Wasa samt Räddningsverkets brandutredarprojekt.